

Het kleinste vogeltje en de bangeriken

Geschreven door: Patricia Vermeulen.

Dit verhaal gaat over een groep vogels die niet meer durfden te vliegen.

De kleinste vogel is de hoofdpersoon. Het speelt zich af in een boom.

De bangeriken zijn bang dat het niet veilig is om verder te vliegen . De kleinste vogel is dapper en gaat wel.

Het verhaal is een non fictie verhaal.

Bronvermelding: Website stichting Semmy

De illustrator ben ik zelf!

Op een dag zat een groep vogels in een boom.

Ze durfde niet meer te vliegen.

Een vogel vroeg wat voor seizoenen komen na de lente?

Zomer, herfst en winter wat komt dan daarna? Vroeg die vogel weer

Wat daarna komt weet ik niet'' zei een andere vogel.

Na een tijdje begonnen ze allemaal door elkaar te praten.

Alleen het kleinste vogeltje was stil.

Ze was aan het nadenken.

Na een tijdje schraapte ze haar keel en meteen waren ze allemaal stil.

Ze wisten dat ze een goed idee had.

En dat had ze.

Morgen vlieg ik weg.

Gaan jullie mee?

Maar de vogels durfde niet ze waren bang dat het niet veilig was.

Morgen ga ik kijken of het veilig is en als het veilig is kom ik jullie halen.

De volgende morgen ging ze weg ze kwam in een prachtig blauwe lucht .

Ze dacht dit moeten de andere vogels zien !

Toen ze bij de boom kwam vroeg ze :kom mee het is heel mooi daar!

Weet je zeker dat het veilig is ? vroegen de vogels maar dat wist ze niet zeker en ze ging weer omhoog. Ze kwam bij twee hele mooie vogels op roze wolken. Ze ging meteen de bange vogels halen en ze ging weer naar boven.

De grootste vogel is Patricia Vermeulen

En de andere vogels zijn Mikki`s broers.

Ik vind het boekje heel leuk! Omdat het echt gebeurt is en omdat Patricia de beste vriendin van mijn mama is en ik het heel lief van haar vind dat ik de tekeningen van het boekje mocht maken. En ik hoop dat ze nog meer boekjes gaat maken omdat ze heel goed kan boekjes schrijven.

Dit verhaal is gemaakt omdat Patricia Vermeulen haar kind is verloren aan kanker.

Mikki (het meisje) is toen ze 6 was overleden, toen heeft ze nog maar 5 maanden geleefd.

Patricia is de beste vriendin van mijn mama. dus ik heb Mikki ook gekend en we waren zelfs vriendinnen. Ze had de ziekte DIPG dat is een soort kanker.

Toen Mikki ziek was ging ze een hoop leuke dingen doen. Wij mochten mee naar Villa Pardoes. Dat was heel leuk. Villa Pardoes is een hotel voor kinderen met een ziekte. Het is een hotel bij de Efteling. In Villa Pardoes gingen Mikki, Mila en ik in een heel groot bad , dat was heel leuk!!! Mikki is ook met haar gezin naar allemaal puppy`s en ook zeemeermin zwemmen geweest. Ze heeft ook vuurwerk afgestoken en ze kreeg een poes en is naar Beekse bergen geweest en paardrijden enz. Het boekje is ook te koop bij stichting Semmy. Semmy was een jongetje die ook is overleden aan DIPG zijn ouders hebben toen een stichting opgericht STICHTING SEMMY. Tot nu toe zijn alle kinderen die DIPG hadden overleden. Voor stichting Semmy kan je geld ophalen en dat geld word dan gebruikt om kinderen te helpen met DIPG voor meer onderzoek en medicijnen.

Dit was mijn boekverslag

Ik hoop dat jullie het een mooi verhaal vonden 😊

